

Sommerkæresten

Workshop 1, Juni 2021

Sejs Skole

Nå så er jeg her igen. Før var jeg i Mexico.

Jeg har fløjet og fløjet og fløjet. I medvind, i modvind, i orkan og sol og regn. Lavt over havet og højt over skyerne.

Og det kan man kun holde til, når man virkelig længes efter nogen.

Og det gør jeg.

Jeg længes efter Gitte. Gitte er en næseborssnegl. Den flotteste næseborssnegl i hele verden. Det var kærlighed ved første blik. I hvert fald fra min side.

Vi mødte hinanden i Mexico Sommerland. Sådant et sted med candyflos og karruseller. Vi sad ved siden af hinanden i en forlystelse, der hedder El tigre. Det betyder Tigeren, hvis du nu ikke kan spansk. Det betyder det også, selvom du godt kan.

Jeg sagde: Jeg er højere end dig.

Jeg sagde det bare for at imponere, og så håbede jeg, at hun ville sige, at hun syntes, at jeg var flot. Men det gjorde hun ikke. Slet ikke.

Hun sagde: Du er helt lilla i hovedet.

Jeg synes det var lidt akavet, for jeg bliver altid lilla i hovedet, når jeg bliver forelsket.

Jeg sagde: Vel er jeg ej.

Hun blev ved: Jo, det er du. Du ligner en rødbede. Og hun blev ved: En rødbede med vinger.

Hun blev ved og blev ved, mens El Tigre svingede os rundt og rundt og hendes råb: Du ligner en rødbede! slog kolbøtter i luften.

Og så blev jeg sur og sagde noget, jeg slet ikke mente: Du har et stort ulækkert næsebor, og dit hus på ryggen er bussemandsfarvet.

Da turen var slut, så hun trist ud og gik sin vej.

- Nu tager jeg tilbage til Danmark, hørte jeg hende sige, inden hun forsvandt.

Og det er derfor, at jeg er i Danmark nu: For at finde Gitte.

Jeg har ledt i det meste af landet også i junglen ved Svendborg. Men så kom jeg i tanke om, at hun sikkert er i en forlystelsespark. Derfor er jeg taget i Djurs Sommerland.

• SMÅ STEMME •
STORE FORTÆLLINGER

Jeg står i kø til Tigeren. Tigeren betyder El tigre, hvis du nu ikke kan dansk. Det betyder det også, selvom du godt kan.

Den ser vild og farlig ud og kører 100 km i timen.

Nu er det min tur. Jeg sætter mig på et sæde. Ved siden af mig, er der en fin lille stemme, som siger: Hej.

Jeg vender mig.

- Hej, siger jeg.

Straks kan jeg mærke blodet dunke i mine kinder. For lige der ved siden af mig sidder Gitte.

- Du er helt lilla i hovedet, siger hun.

- Vel er jeg ej, siger jeg, mens Tigeren svinger os rundt og rundt.

- Jo, det er du, og du ligner en rødbede.

Jeg tager mod til mig og siger det, som det er: Jeg bliver altid lilla i hovedet, når jeg bliver forelsket, og det er jeg nu.

Hun ser på mig, og hendes øjne skinner.

Og det lyder jo alt sammen meget godt, men nu sker der noget vildt.

- Aaaarh, hjælp, jeg falder ud!! råber Gitte, og det gør hun.

Hun ryger ud af selen, ned fra Tigeren mod jorden. Følehornene blafre i luften i slowmotion.

- Hjjjæææælllp!

Jeg vrider mig fri og breder mine vinger ud.

- Gitte, jeg redder dig! råber jeg og flyver ned til hende, så hurtigt, jeg kan.

Jeg når Gitte lige inden, hun smadrer mod jorden. Jeg griber hende i næseboret.

Alle næseborssnegle snotter blåt snot. Det gør Gitte også.

Det er lige så klistret som lim, og nu er vi klistret sammen.

Alligevel rammer hendes følehorn jorden og bløder grønt.

Grønt blod betyder muggent blod. Det betyder blodforgiftning.

Det sortner for mine øjne. Jeg falder og lander på Gittes sneglehus.

Knæk. Knas.

Det går i 1000 stykker.

Jeg flyver hende straks til hospitalet i Svendborg. Hendes grønne blod bliver ved at pumpe ud.

- Uha, uha, hun skal have modgift fra lokale 30, siger lægen.

• SMÅ STEMME •
STORE FORTÆLLINGER

- ADDR! Det gider jeg ikke at have, siger Gitte, da lægen er tilbage og rækker det til hende.
- Det bliver du nødt til, hvis du vil kunne være sammen med din papegøje kæreste, siger lægen.
- Vi er ikke kærester, siger jeg.
- Okayyy, så tager jeg den modgift, selvom jeg ikke er meget for det, Gitte drikker den.
- ADDDDRR FØJ. Hvad har du puttet i?
- Blåt snot og blod fra en anden næseborssnegl. Og nu er du rask, siger lægen.
- Vil du med hjem til mig, spørger jeg.
- Eh-eh-eh-ja, siger Gitte og bliver lyserød i hoved.
- Hvorfor er du lyserød i hovedet, spørger jeg.
- Det er jeg da ik. Gitte ser ned i hospitalets grå gulv.
- Jo pænt meget, siger jeg.
- N-n-nå, lyserød, okay det bliver jeg altid, når jeg er forelsket.

• SMÅ STEMME •
STORE FORTÆLLINGER