

Racerpigen Cifka

Af Liv, Sifka og Alfred

I dag er det den store dag. Cifka skal til racerløb. Cifka hører nogen på trappen, og hun kan se et glimt af sin mor. Hun skynder sig at pakke tegningerne af racerbanen væk. Cifkas lillesøster kommer ind. Hun er seks år og hedder Mille.

- Hvad laver du? spørger hun.
 - Du må ikke fortælle noget til mor, svarer Cifka.
 - Moaaaaaar! Cifka har en hemmelighed, råber Mille.
 - NEJ! råber Cifka. Hun tager hånden op foran Milles mund og fører sin anden hånd dramatisk over halsen.
- Mor kommer ind.
- Hvad har du? spørger hun.
 - Øhh ikke noget! siger Cifka og løber ud af døren med tegningerne i hånden.

Hun løber hen til sit hemmelige træningssted. På vejen derhen møder hun en mystisk mand. Han har sorte briller på og en stor sort frakke med mange lommer i. Han skynder sig forbi hende. Cifka undrer sig.

Cifka ankommer til træningsstedet. Det første, hun gør, er at tjekke, om alt udstyret er der. Alt ser ud til at være i orden. Hun vil bare vinde løbet i dag.

Cifka kigger på klokken. Hun skal skynde sig til racerbanen. Hun sætter sig ind i bilen og flyver op til banen. Det er et meget stort sted. Der er mange mennesker på tribunerne, og racerkørerne gør sig klar til løbet. Cifka ligeså.

Folk begynder at klappe. De råber og hepper på dem, som de vil have skal vinde. Der er ingen, der hepper på Cifka. Hun føler sig lidt utilpas med at være den eneste pige blandt de andre racerkører. Der kommer en stor mand hen til hende. Han spørger:

- Hvad laver du her lille pige? Racerbanen er ikke et sted for piger som dig. Sæt dig op på tribunen med din familie!
- Men, men... siger Cifka.
- Gør det nu bare! siger manden surt.

• SMÅ STEMME •
STORE FORTÆLLINGER

- MEN JEG SKAL KØRE!
- Hvad? siger han forbavset. Du er jo en pige!
- Ja, og hvad så? siger hun overlegent.

I det samme kan man høre borgmesteren begynde at tale i højtalerne. Han holder en lang tale om de tidligere racerførere, og på et tidspunkt nævner han pludselig Cifkas navn. Han siger: "Det glæder mig at præsentere den første og yngste kvindelige deltager nogensinde: Cifka!"

Cifka gør sig klar. Hun tager hjelmen på og sætter sig ind i bilen. Hun tænder motoren. Den siger en brummen, som den plejer. Men hun har alligevel en følelse af, at der er noget galt, eller også er hun bare nervøs.

-Klar, parat, start, høres der i højtaleren.

Hun gasser op og drøner afsted. Alle de andre er langt foran hende. Hun er dog hurtig som et lyntog og indhenter de andre. Da hun har overhalet en del racerførere, kan hun høre publikum skrike og folk buhe af hende. Men hun taber ikke modet. Pludselig ser hun den mystiske mand fra tidligere. Hun bliver distraheret og hører et ordentligt "KAPOW". Det er hendes motor. Hun bliver slynget ud af bilen og lander hårdt på den svævende racerbane.

Hun har en airbagdragt på, så hun kommer ikke alvorligt til skade. Hun kan se borgmesteren og en masse mennesker komme løbende hen mod hende. Hun er helt forvirret. De har blomster og en pokal med. Har hun vundet løbet? Ja, det har hun, går det langsomt op for hende.

Pludselig kan Cifka se noget i det fjerne.

- Mor!!! råber hun.
- Årh, jeg var så bange for, at der var sket dig noget, græder mor. Jeg har nemlig selv været racerfører, forklarer hun.
- Hvad?! udbryder Cifka. Det har du da aldrig snakket om.
- Det er jo farligt. Det fandt jeg ud af dengang.
- Hvordan? spørger Cifka.
- Det fortæller jeg om en anden dag.
- Sejt, siger Cifka og krammer sin mor. Kan det blive i morgen?
- Din skøre tosse, svarer Cifkas mor og klapper Cifka på kinden.

• SMÅ STEMME •
STORE FORTÆLLINGER

- Det er så sejt, at du vandt, siger mor lykkeligt.

Cifka opdager, at manden med den store jakke med mange lommer i står og gemmer sig.

- Det var dig, der ødelagde min motor. Du kom fra mit hemmelige træningssted. Du er den eneste, der må have haft adgang til den, udbryder Cifka.

- Nej, nej, nej! råber manden og forsøger at flygte.

En hel masse vagter løber efter ham. De får hurtigt fat i ham, og han bliver sat i fængsel.

- Tak for hjælpen, Cifka. Han har ødelagt mange andre racerbiler, og vi har haft svært ved at fange ham, siger vagtchefen.

Cifka smiler over hele hovedet og kigger på den gyldne pokal.

- Det var da så lidt.

• SMÅ STEMME •
STORE FORTÆLLINGER