

## Billy Bone i kælderen

Af: Bertil Bunde Arvidsson

Billy Bone blev døbt Billy Bone, fordi hans far synes, han var en lille splejs uden muskler. Armene lignede bare små knogler, så tynde var de. Derfor hed han Bone til efternavn. Fornavnet Billy fik han, fordi hans mor elskede BILLIGE varer og tilbud i Netto.

Han boede i Randers og var en lille doven gamer. Men en dag fik han brev fra Agent-Morfar, også kendt under navnet "EE".

Han skulle aflevere en kuffert fra X, som hed X, fordi han var EE's ex-kæreste. Kufferten skulle afleveres på Dokk1 til nogle monstre, der boede i Dokk1s kælder.

Kufferten var fyldt med Monster-energidrik, fordi monstrene fik superkræfter af Monster-energidrik. Derfor hed drikken Monster. Billy fik en sej lommelygte, som var sej, fordi Spiderman havde rørt ved den, og EE var fan af Spiderman.

Da Billy kom ned i kælderen på DOKK1, blev døren låst... af X!

X var nemlig vred på sin ex-kæreste EE og ville straffe ham ved at stjæle hans barnebarn Billy. Han ville kræve løsepenge, for at EE kunne få Billy tilbage.

Monstrene var kun fælder for at lokke ham til. EE syntes, Billy var for dyr, og han ville hellere købe et par røde løbesko i stedet.

Man fandt kun Billys ting, men ikke Billy.

X kørte væk med den kidnappede Billy i sit folkevognsrugbrød. Pludselig blev de standset af politiet, som kom kørende i et folkevognsfranskbrød.

-Hvad har du i den sæk? spurgte politiet.

-Gaver. Jeg er jo julemanden, løj X, fordi det var Billy, der lå i sækken, og det var mærkeligt nok ulovligt at transportere børn rundt i sække, som var kidnappet.

• SMÅ STEMME •  
STORE FORTÆLLINGER

-Julemanden! udbød politiet.

Han tog sin telefon frem og tog et selfie med "den SÅKALDTE julemand" til politiets Instagramprofil. Så kørte politiet bare videre uden at undre sig mere, og uden at synes X var sygt mistænkelig.

Imens hjemme ved EE og EA (EA er Billys mormor, Agent Mormor):

-Sikken nogle grimme sko. De er sateme kiksede, sagde EA til EE og pegede på EE's røde løbesko.

-Er de grimme? OH SHIT, så må jeg sælge dem igen, så jeg ikke går ligner en idiot. For pengene kan jeg så måske købe Billy tilbage alligevel. Jeg håber ikke, det er for sent.

Sådan gik det til, at Billy blev købt tilbage alligevel. Billy var ikke glad for at se sin familie igen, men for at se sin gamer PC og playstation igen.

Og han levede dovent til sine dages ende.

• SMÅ STEMME •  
STORE FORTÆLLINGER

• SMÅ STEMME •  
STORE FORTÆLLINGER