

Mysteriet om X

Af: Asta Dixen Schaumann

En dag kom der et brev i postkassen til Billy Bone. Det var fra E.E.

Billy havde fået sin første mission. Han skulle hen på Dokk1 med en kuffert til X.

E.E skulle faktisk have afleveret den, men E.E syntes, at Billy skulle gøre det.

Han skulle passe på, stod der i brevet.

Billy var både spændt og bange på samme tid, hvad nu hvis han fejlede? Hvad ville E.E så ikke tænke om ham, og endnu vigtigere hvem var X?

Han kom ned på Dokk1 og begyndte at lede efter den bog, som E.E skrev om i brevet. Der stod nemlig, han skulle kigge efter en bog, der hed "Er der genfærd?" og på side 32 til 34 står der en kode, han skulle bruge for at komme ind i et rum.

Koden var: Heste er det bedste987654321

Da han havde fundet bogen og koden, gik han hen til det rum, der stod, at koden var til. Han tastede koden ind. Døren gik op, og derinde stod en pony, der kunne tale.

-Hej Billy, jeg har ventet dig, sagde ponyen.

Billy blev forskrækket og sagde stammende:

-k-k-k-kan d-d-du t-t-tale?

-Selvfølgelig kan jeg det, sagde ponyen og rystede fornærmet på hovedet.

-Kom, X sagde, at jeg skulle føre dig til ham, så du kunne aflevere hans kuffert, sagde ponyen.

Billy fulgte efter ponyen uden at tænke over det, han gjorde.

Efter lidt tid lagde Billy mærke til, at der faktisk lå hestepærer overalt, men da han spurgte, svarede ponyen, at det var fordi, han var kommet ind i en anden dimension, hvor hestene havde overtaget Dokk 1, så nu var det deres sted.

Endelig stoppede ponyen op foran et rum og sagde til Billy, at han skulle gå derind. En lille shetlandspony sagde:

-Kom med mig, jeg skal føre dig til Hr. X

-Hr. X? tænkte Billy.

Shetlandsponyen gik og gik og gik. Det gik ikke særligt hurtigt, fordi shetlænderen havde ikke så lange ben, men pludselig sagde den:

-Jeg hedder Allan-Bo, men du kan bare kalde mig Allan eller Bo.

-Okay sagde Billy. Jeg hedder Billy Bone, men du kan bare kalde mig Billy.

• SMÅ STEMME •
STORE FORTÆLLINGER

Så gik der lidt tid, hvor de bare gik indtil, de var ved udgangen.

-Hvad skal vi her? spurgte Billy, og shetlandsponyen svarede:

-Hvis du går ned på perronen og tager letbanen til Lystrup, og tager videre ned til Skaarupgaard, så er der endnu en pony, der kan hjælpe dig, svarede Allan og smilede.

-Ok tak, sagde Billy, og så gik han nedad mod perronen.

Da han nåede frem til Lystrup spurgte han et par mennesker om vej. Da han endelig nåede ned til Skaarupgaard, var der en fjordhest, der tog imod ham.

Fjordhesten sagde til Billy, han skulle gå ned på den fold, der ligger allerlængst væk. Der ville han finde X. Billy gik derned og fik et kæmpe chok, da han fandt ud af, hvem X var.

Han var den største mest frygtindgydende hest, Billy nogensinde havde set. Han var 5 meter høj og havde kæmpe hove.

-E-e-e-er d-d-d-du X?, spurgte han.

-Ja, det kan du tro, sagde X.

-H-h-h-her er din kuffert, sagde Billy.

-Tak, sagde X.

Han åbnede den, og du kan tro, Billy blev sur... I kufferten lå der nemlig tre gulerødder.

Billy spurgte stille og roligt (mest fordi han ikke ville komme op at slås med en 5 meter høj hest):

-Hvorfor købte du ikke bare nogen?

Den store hests latter fik jorden til at ryste.

-Ha ha ha, bare købe nogen? Du må være skør knægt. Har du nogensinde set blå gulerødder i et supermarked, ha ha ha.

Nu når hesten siger det, kan Billy godt se, at de ikke er orange men blå.

-Undskyld, det lagde jeg ikke mærke til, sagde Billy med en meget lille stemme.

-Det er ok, sagde X.

-Men ved du egentligt, hvem der er E.E?, spurgte Billy

Den store hest sagde:

-Kan du huske den første pony, du mødte? Det var E.E.

-HVAD?! sagde Billy. ER E.E. EN PONY?

-Ja han er min bedste agent, sagde X.

• SMÅ STEMME •
STORE FORTÆLLINGER

-Men hvordan kunne han så skrive et brev? Ville Billy vide.

-Kære Billy sagde X. Du behøver ikke at vide alt.

-Men... Mere når Billy ikke at sige, før han vågner op.

Hans Søster står inde på hans værelse og skraldgriner.

-Du ved godt, du har sagt de mærkeligste ting i søvne, ik'?

-Bland dig uden om, sagde Billy.

-Uuuuhhh er du kæreste med en pony, som hedder E.E?

-GÅ VÆK, råber Billy, imens han tager dynen over hovedet.

-Tror du ikke, din nye kæreste ville blive sur, hvis den vidste, du sov så længe, drillede hans søster.

-Hvad er klokken? mumlede han under dynen.

-Den er lidt i 2 om formiddagen din sovetryne," griner hun.

-GUD, siger Billy. Jeg skal spille fodbold klokken 2.

• SMÅ STEMME •
STORE FORTÆLLINGER