

Billy Bone

Af: Sigurd Daval-Markussen

Billy Bone er en dreng fra Randers. Han er en rigtig gamer, som drikker Monster og kører på motorcykel. Hans favoritmad er pizza. Han er i en familie på 3: hans mor, hans far og ham selv.

Hans forældre sagde, han altid var for doven, og det skulle de ændre på, fordi de vil ikke have en doven søn.

En dag tog de til et sted i Århus, som hed DOKK1 for at holde ferie, hvor han blev væk fra sine forældre i menneskemylder med sin tunge kuffert.

Han blev meget bange og besluttede sig for at gå ned i kælderen for at gemme sig. Han begyndte at kede sig lidt, så han startede på at skrive i sin dagbog.

Efter et par dage nede i kælderen med proviant i kufferten, så han skygger af skabninger fra en anden verden. Det var deformede skabninger uden en fysisk skikkelse. De havde dårlige intentioner, kunne han mærke. Han blev så skræmt, han løb for sit liv. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre andet end at løbe.

Den næste dag i kælderen var han skræmt, han var bange for hvert et hjørne.

Bag hver reol, ved hver væg og ved hvert vindue. Han følte nogen så på ham, selvom han var alene.

Men det største chok var, da han så på sin kuffert. Nogen havde slettet hans navn fra kufferten.

Og hvad var hans navn?

Han havde glemt sin identitet!

Det var et stort chok for ham. Han følte sin fysiske og mentale krop forsvandt langsomt. Han var ingenting. Han var som luft.

Han prøvede at finde sine forældre, men da han fandt dem, grinede de ligesom han aldrig har eksisteret. Men de så ud som om, de kunne mærke hans nærvær.

Det gjorde ondt.

Måske hadede de ham, så de var ligeglade med hans forsvinden. Han vil aldrig få det at vide, men han vil altid se over os alle og hjælpe børn, der er væk fra deres forældre, så de ikke begår den samme fejl som ham.

• SMÅ STEMME •
STORE FORTÆLLINGER